

## Van de zomer genieten – er is weer veel te beleven!



Venlo, Festivalterrein op het Julianapark / Foto: Angelika Seel 03-07-2022

Na een lange periode van “weggeweest” ben ik nu terug in Venlo en kon ik weer van verschillende mooie momenten genieten – ach, eindelijk!

Allereerst ging ik in het Julianapark een kijkje nemen – er kwamen ook weer de bekende evenementen voorbij zoals Lekker Venlo (helaas in een heel heet weekend) en Stereo Sunday, maar ik ben (nog) “voorzichtig” geweest en huppelde niet tussen al die massa’s mensen. Ikzelf was er op de zondag aanwezig, die was niet zo erg druk: in de middag was het concert i.v.m. het 200 jarige jubileum van het Koninklijk Philharmonisch Gezelschap (De Hermenie) en later vonden er verschillende optredens van zowel lokale als ook internationale bands plaats.



Julianapark  
Foto: Angelika Seel



Ach, ik vond het heerlijk, om weer naar muziek te kunnen luisteren en vooral om weer mensen te mogen ontmoeten! Zelfs mijn droom – eens Beppie Kraft live te kunnen horen/zien – kwam uit!! Natuurlijk kon men overal meezingen en ik keek naar de vrolijke gezichten van al die mensen en dacht: Ja, wat een geluk dat wij weer hier samen kunnen zijn!



Heel positief heb ik overigens het concept ervaren, om zo min mogelijk plastic te verbruiken en dus begroette ons Vera Tax persoonlijk aan de entree met een chip/munt per persoon, die recht op een beker gaf en die later geruild moest worden voor een nieuwe beker, telkens weer bij elke bestelling – op die manier lagen er niet meer zo veel lege plastic bekertjes in het park – een goed concept en heel goed voor ons milieu! (Beter kan natuurlijk altijd, dus, het doel is volgend jaar helemaal zonder plastic!)

Een weekend later heb ik een wandeling gemaakt door de binnenstad tot aan de haven. Daar waren de kinderen bezig met varen en andere wateractiviteiten tijdens het evenement “Optimist on tour”.



Ik dacht, zelf ook beetje bewegen is goed en ben de nieuwe stadswandeling – de gedichtenroute – langsgelopen, volgens mij een goed idee om op die manier mensen meer met de poëzie kennis te laten maken. Persoonlijk sprak mij het gedicht bij De Maespoort het meest aan, want precies zo is het. Toch?



Toen ik een kleine pauze wilde maken, heb ik gemerkt hoe lang ik niet meer in de stad ben geweest! Zoveel is er veranderd – cafés gesloten en nieuwe geopend – en overall mogelijkheden om buiten te zitten, ik vond het zeer gezellig. Tenslotte heb ik gekozen voor een plekje, waar ik nog niet eerder was geweest: Café Bonaparte. Eerlijk gezegd, ik was dermate aangenaam verrast, dat ik er de rest van de middag heb doorgebracht – een cappuccino, een glaasje wijn, kleine borrel en later een lekkere lunch – ach, ik was helemaal tevreden en voelde me op mijn gemak. Het café is werkelijk een mooi plekje, een aanbeveling. Op de Parade tegenover Leo's café was muziek te horen. De mensen wandelden over de Parade ... ik zat er onder een parasol en was net zo gelukkig als vele anderen dat ik na deze lange coronatijd eindelijk weer met beetje “normaliteit” aan het leven kon deelnemen!



Verder had ik er fijne gesprekken. Zo vertelde men mij dat kortgeleden op de Parade het “Bed & Breakfast Bruxelles” met bijbehorend café was geopend en dat verderop in de Steenstraat het café “De gouden tijger” was heropend, een plekje met af en toe tijdens de zondagsbrunch livemuziek. Bij het publiek populair.

Ja, dat zijn alles plekjes waar ik gauw een kijkje ga nemen en sowieso overall in de stad; ik verheug me al erop! A propos verheugen en plezier hebben, de Parkfeesten komen er dit jaar weer aan, wat leuk! En komend weekend is er weer de “Tent van Bell” in het Nolenspark. Er komt weer leven in de stad en ik zal er u zo veel mogelijk over berichten. Ik wens u een fijne zomer!

Vriendelijke groeten,  
Angelika Seel