

Wandeling door de binnenstad - vastelaovend eens helemaal anders 😞



"...ik ben zo eenzaam en ik voel me zo verlaten....ik heb ook niemand om eens samen mee te praten....."

Als ik zoiets lees...tja, dat spreekt me direct aan, mijn hart wordt heel zwaar....want het is natuurlijk momenteel PRECIJS ZO.....

De binnenstad is vol met dergelijke versieringen/spreukjes/liedjes.....en ik moet meteen aan al de mooie belevenissen denken,

die ik samen met mijn vrienden tijdens vastelaovend heb beleefd....

Dit jaar is helaas alles anders...



"... overal ligt geluk verborgen...." - JA! Het is ook nog steeds zo - alleen momenteel niet "zo maar" samen te beleven...

Ik loop verder langs de Parade....maar al de kleine cafés zijn gesloten....
Herinneringen komen in me op...Wat een mooie tijd was het altijd...



"....hier ben ik geboren....gelukkig geworden...."

Gelukkig geworden in Venlo - ja, precies zo is het!
Dat zal ik nooit meer vergeten,
daar ben ik heel dankbaar voor!

Ik loop verder langs de Parade.....
en ik weet, dat ik dit jaar thuis moet blijven.....
en daar helemaal alleen moet zingen....
....al die mooie liedjes....
....en ook dansen ga ik thuis...in mijn woonkamer
met een glaasje....

Toch diep in mijn innerlijk is ook een stem, die zegt:
Wees niet zo erg treurig, dit jaar is het helaas niet anders.

Toch alles gaat weer goed komen!

Angelika Seel Copyright, Venlo 16 februari 2021

