

Corona in de Binnenstad

Mij is gevraagd om te schrijven over de natuur in de binnenstad ten tijde van Corona. Nu is het geval dat ik al 3 maanden, voor 100% opgehokt zit, net als de kippen in de tijd van de vogelgriep. Dus voor mij is het moeilijk om de natuur in de binnenstad te bekijken, wat er anders is, wat nieuw is of wat weg is. Ik voel me dan ook net Darwin in zijn laatste jaren, die alle theorieën die hij heeft staft aan de natuur in zijn achtertuin, als ik het moet hebben over de natuur in de binnenstad. Maar ik zal een poging wagen...

Het ecosysteem van de binnenstad is heel erg bepaald door de mens, de homo sapiens. En laat die soort zich nu eens, samen met mij, massaal te hebben teruggetrokken. Er zal een stilte over de binnenstad zijn neergedaald. Op goede vrijdag hoorde ik van bewoners van de Goltziusstraat dat dit de eerste échte goede vrijdag was. En dan moest stille zaterdag nog komen. Weinig verkeerslawaaai, weinig gepraat, geschreeuw, gezang van menselijke aard, geen muziek meer op straat vanuit de winkels. In het toeristische Amsterdam hoorden ze weer voor het eerst Nederlands, gewoon op straat. Maar de stilte bracht meer. .. Ineens hoorden de mensen massaal de vogels fluiten. Of kwam dat doordat iedereen thuis zat en vertier in de achtertuin of in de parken zocht. De Coronatijd heeft ongelooflijk meer vogelaars opgeleverd. Vogelboekjes werden gekocht, online cursussen gevolgd en nog nooit kwamen zoveel meldingen bij de Vogelstichting binnen van bijzondere waarnemingen. Zo was de slechtvalk van slag. Zij heeft haar jongen niet meer gevoerd. Zou dat ook door Corona zijn gekomen? Eén zelf waargenomen verandering: in plaats van de Turkse tortel broedde dit jaar een houtduif bij mij in de voortuin. Bij de eerste zonnestralen had ik een meeting, Coronaproof, in de voortuin waarbij we de Turkse tortel verjaagd hebben. Dat zou zonder Corona nooit gebeurd zijn.



De lucht was nog nooit zo blauw, geen vliegtuigstrepen, 40 % minder luchtvervuiling(?), ongelooflijk droog voorjaar. De binnenstadbewoners genoten ervan: “Fantastisch hier, het lijkt wel berglucht, moet je ruiken!” En er werd ook minder gereden. De straten stonden vol met geparkeerde auto’s terwijl de winkelstraten leeg bleven. Zou die schone lucht dan echt een gevolg van de Corona zijn?



Veel discussies tijdens de Intelligente Lock Down gingen over dingen die we zouden missen, terrassen, vakanties van de zomer, cultuur. Maar intussen genoot de homo sapiens dus enorm van de natuur. Hadden de mensen de natuur dan niet gemist vóór de Coronatijd? Al jaren probeer ik via voorlichting, educatie en columns in de wijkkrant de mensen weer dichterbij de natuur te krijgen, of liever dichterbij de grond waarop wij leven. En wat mij niet lukte in al die jaren lukte de Corona wel. Iedereen was zich bewust van de natuur in de binnenstad, men sloeg massaal aan het ‘moes’tuinieren en ging veel meer lokaal groente kopen. Mijn grote levensdoel had de Corona in een maand tijd voor elkaar. Maar nu wordt het spannend, we mogen weer met zijn allen naar buiten. En zijn er dan veranderde mensen die we weer op straat, op de terrassen, op vakantie ontmoeten? Zou de homo sapiens door de Corona veranderd zijn?

Maaïke van Strijp